

Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΖΕ - ΛΕ - ΜΠΡΑΙΝ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ



Η Κυρία Βιζέ Λέ Μπραίν.

κάθε αληθινή γυναίκα. Η επίδειξις αυτή της ψευτικης, ισχυρας και δυναμικης αντίληψως, πόσον άπομακρύνει από την αληθινή τέχνην, άφου ένα αιώνιον και αναλλοίωτον στοιχείον της τέχνης είναι το αυθόρμητον και άνεπιτήδευτον.

Η Βιζέ Λέ Μπραίν ήτο γυναίκα και έμεινε γυναίκα και ως ζωγράφος. Ανέπτυξεν ένα ισχυρόν τάλαντον καλλιτέχνου, μέσα εις το πλαίσιον της γυναικείας ύποστάσεως.

Κομψή και λεπτή, έψαλε εις μίαν συντονίαν θερμών τόνων και έλκυστικών χρωμάτων την γυναικείαν χάριν, την εύτυχίαν της μητρότητος, την μακαριότητα της λατρευομένης μητρός.

Υπήρξεν ώραία, γοητευτική και τοιαύτη έμεινε εις την εντύπωσίν μας, άπαστραπτουσα από νεότητα, άν και άπέθανε γραία.

Έμεινε η ώραία αυτοπροσωπογραφία της με την κόρην, και μάς δίδει μίαν εντύπωσιν αϊωνίας νεότητος τόσον επιθυμητής πρό παντός από την γυναίκα.

Ητο η κόρη του μετρίου προσωπογράφου Λουδοβίκου Βιζέ. Ο άσημος αυτός ζωγράφος είχε να παλαίση με τον Γκραίξ, τον Σαρντέν, τον Λά Τουρ, και δέν ήτο εύκολον να νικήση.

Και ήτο πεπρωμένον το όνομά του να μείνη μέχρις ήμών, χάρις εις την τέχνην της χαριτωμένης αυτής κόρης του, η οποία ούδέποτε έλησμόνησε ότι ήτο γυναίκα.

Το περιβάλλον του καλλιτέχνου πατρός επηρέασε βεβαίως πολύ την μικράν Ελισάβετ. Μαθήτρια ακόμη εις το μοναστήριον, το χρησιμεύον ως σχολείον της, έγέμιζε τά τετράδια και τά βιβλία της με ίχνογραφήματα.

Ο πατήρ έκολακεύετο με τά πρώϊμα καλλιτεχνήματα της κόρης του.

Η μικρά Παρισινή, διότι ήτο καθεαυτή Παρισινή, γεννηθείσα κατά τό 1759 εις την όδον Κοκγιέρ, έμεινε όρφανή εις ήλικίαν δέκα τριών έτών. Εις τον κύκλον των πατρικών γνωριμιών εύρέθη ο Ντοαγέν, μέτριος και αυτός ζωγράφος, και επροστάτευσε την όρφανήν. Της ενέπνευσε τό θάρρος και την δύναμιν να έπιδοθή εις την ζωγραφικήν και ο Μπριάρ, άλλη μετρίότης καλλιτεχνική παρ' ότι ήτο και μέλος της καλλιτεχνικής Βασιλικής Ακαδημίας, ήτο ο πρώτος διδάσκαλός της.

Πολύ γρήγορα έγινε γνωστή ως ζωγράφος. Η χάρις της νεότητος και της καλλονής συνδυασομένη με την καλλιτεχνικήν δύναμιν εγοήτευσεν όσους την έγνώριζαν και από επιτυχίας εις επιτυχίαν έφθασε μέχρι των άνακτόρων και έγινε η έπίσημος ζωγράφος της Μαρίας Άντωνέττας.

Ο Βερνέ, ο μέγας θαλασσογράφος, ο πατήρ του Κάριλ Βερνέ, του ζωγράφου των μαχών, έδωσε μίαν συμβουλήν εις την Έλισάβετ Βιζέ.

«Μη ακολουθής, παιδί μου, καμιά σχολή. Συμβουλεύου όσω θέλεις τά έργα των μεγάλων ζωγράφων της Αναγεννήσεως, αλλά πρό παντός σπουδάξω την φύσιν. Αυτή είναι ο μεγαλύτερος διδάσκαλος!»

Και φαίνεται ότι ήκολούθησε αυτήν την συμβουλήν. Αυτό την έσωσε από την συμβατικήν τέχνην της εποχής της, από την όποιαν δέν έσώθη ούτε ο Νατιέ.

Η Έλισάβετ Βιζέ Λέ Μπραίν, είναι η προμήτωρ όλων των γυναικών ζωγράφων που κατακλύζουν την σημερινή τέχνην. Αλλά ποία διαφορά αντίληψως! Αι σημερινά ζωγράφοι — γυναίκες επιζητούν να επιδείξουν ένα άνδρισμόν, μίαν δύναμιν, η οποία είναι μακράν από

Βεβαίως δέν έφθασε τον Καντέν Λά Τουρ, ούτε ακόμη τον Σαρντέν. Αλλά έχει εις το ενεργητικόν της ότι μάς έδωσε αληθινάς προσωπογραφίας της γυναικός, χωρίς να περιφρονήση την δεξιοτεχνίαν της, και προσέθεσε και αυτή ένα λίθον εις το μεγάλο καλλιτεχνικόν οικοδόμημα της Γαλλίας. Γυνή αυτή, υπήρξεν άπαράμιλλος ζωγράφος της γυναικός εις το περιβάλλον της οικογενειακής ζωής, αλλά και τον διάκοσμον της κομψότητος και της γοητείας της.

Μόλις δέκα πέντε έτών, είναι διάσημος. Ο κόσμος των άνακτόρων και των μεγάλων συγχάζει εις το εργαστήριόν της. Γίνεται το έντευκτήριον όλων των καλλιτεχνών και δέν προφθάνει πλέον τάς παραγγελίας.

Η εύτυχία των νεανικών της έτών σκιαζεται από ένα άτυχή γάμον της χήρας μητρός της. Εύτυχως διά την Έλισάβετ μία φίλη της μητρός της, χήρα ενδός γλύπτου, άναλαμβάνει υπό την προστασίαν της την ζωγράφον και εις ένα περιπατον εις το Μαρλν συναντάται πρώτην φοράν με την Μαρίαν Άντωνέτταν.

Δέκα έννέα έτών εκλέγεται μέλος της Ακαδημίας του Αγίου Λουκά και ένα μέλλον ένδοξον άνοίγεται έμπροστά της.

Ο γάμος της είναι μία σκιά εις το φώς αυτό της εύτυχίας. Ένας έμπορος εικόνων κατώρθωσε να την πείσει ότι θα είναι εύτυχής ύπανδρευομένη αυτόν.

Το έπίστευσε, αλλά μετ' όλίγον η άφύπνισις ήτο όδυνηρά. Σπάταλος ο σύζυγός της Λέ Μπραίν, όνομα τό όποίον η ζωγράφος αφήκε άθάνατον, χαροποιάκτης και όχι πολλής εύθιξίας, έσκόρπισε την περιουσίαν του και έβαλε χέρι εις όσα εκέριδιζε η φήμη της γυναικός του.

Η Έλισάβετ χάριν ενδός χαριτωμένου πλάσματος, της κόρης της, υπέφερε τον άνάξιον σύζυγον. Εύτυχως η φήμη της ηύξανε καθ' ήμέραν. Παραγγελία ηρχοντο σωρηδόν, και είναι γνωστόν ότι η Δούκισσα της Όρλεάν έδέησε να περιμένη σχεδόν ένα έτος διά να έλθη η σειρά της.

Την ώνόμαζαν «η υπερηφάνεια της Γαλλίας» και ο Λά Άρτ, εκφωνών εις την Ακαδημίαν «Τό εγκώμιον του γυναικείου πνεύματος», φέρει



Αυτοπροσωπογραφία μετά της κόρης της. [Μουσείον του Λούβρου]

ως παράδειγμα την ζωγράφον και όλη η όμηγυρις μαζί με την Δούκισσαν της Σαρτ και τον Βασιλέα της Σουηδίας χειροκοποιεί όρθία την κατακόκκινην από την συγκίνησιν ώραίαν ζωγράφον.

Η Βιζέ Λέ Μπραίν έζωγράφησε σχεδόν τριακοντάκις την Μαρίαν Άντωνέτταν και μία οικειότης εγεννήθη μεταξύ των δύο προνομισίων γυναικών.

Ένα ταξείδι εις την Φλάνδραν, ότε συνώδευε τον σύζυγον της, της έδωσε την εύκαιρίαν να γνωρίση τά έργα των Φλαμανδών ζωγράφων και τό Ψάθινο καπέλλο, ο περιήγημος πίνας του Ρούμπενς, την επηρέασε τόσον, ώστε να εμπνευσθή διά την ιδικήν της προσωπογραφίαν με τό ροζ φάρμα και τό μαύρο έπίωμον.

Η επάνοδος της έσημειώθη με την εκλογήν της εις την Βασιλικήν Ακαδημίαν και τό έργον της εισαγωγής της ήτο Η είρηνη φέρουσα την άφθονίαν.

Έννοεί-αι ότι, τό τάλαντον, η νεότης, η ώραίότης και πρό παντός η επιτυχία εγέννησε τριγύρω της έχθρούς. Την κατηγορήσαν ότι ένας ζωγράφος, ο Μενάζ, μη επίξήσας, με τά έργα του, έδιόρθωνε και συνεπλήρωνε τά έργα της και άλλα πολλά διεδίδοντο εις βάρος της μεταξύ των όποίων ότι εξέλεγη Ακαδημαϊκή κατόπιν επεμβάσεως της Αύλης.

Τά επαναστατικά γεγονότα του 1789 ήνάγκασαν την Κυρίαν Βιζέ Λέ Μπραίν να φύγη από τό Παρίσι και επί δώδεκα έτη έπλανάτο εις την Ιταλίαν. Η αυτή επιτυχία την παρακολούθει εις την έξορίαν της, παντού έπιμάται, εισάγεται τιμητικώς εις τάς Ιταλικάς Ακαδημίας και εξακολουθεί να προσωπογραφεί γυναίκας. Συναντά την Λαίδη Χάμιλτον. Προσωπογραφεί την Βασίλισσαν της Νεαπόλεως.

Η έξορία εξακολουθεί. Επισκέπτεται την Βιέννην, τό Βερολίνον, την Πράγαν, και τέλος την Πετρούπολιν όπου έμεινε έξι έτη. Η επανάστασις είχε τερατισθή. Ο Ναπολέων έβασίλευε, αλλά τί θα εύρισκε εκεί από την πρώτην ζωή της; Ένα ικριώμα βαμμένον με τό αίμα της φίλης της Μαρίας Άντωνέττας.

Αλλά η λύπη την όποιαν έδωκίμασε ότε η κόρη της ένυμφεθή παρά την έπιθυμίαν της της έδωκε την δύναμιν να επιστρέψη εις τό Παρίσι.

Τό γήρας όμως την περιεργάζει επανέρχεται εις την γενέτειραν πόλιν και την 30 Μαρτίου 1824 άποθνήσκει και θάπτεται εις Λουβενσιέν. Εις τον τάφον της θλιβερόν επιτύμβιον ένθυμίζον την πικρίαν της πλανητος ζωής, έξήγησε και έχάρηξεν: «Μένω επί τέλους εδώ».



Η Κυρία Μολέ Ραϋμόν.

[Μουσείον Λούβρου]

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ