

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ἐπιμετοῦ τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἔξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παρασχόν εἰς τὴν χώραν ὡμῶν ὑπηρεσίας καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀνάγνωσμα ἄριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

Ἐσωτερικοῦ		Ἐξωτερικοῦ	
Ἔτησίᾳ	δρ. 16.—	Ἔτησίᾳ . .	δρ. 25.—
Ἐξάμηνος . . .	8,50	Ἐξάμηνος	13.—
Τρίμηνος . . .	4,50	Τρίμηνος	7.—

AMEPIKHΣ: Ἐτησίᾳ, δολλάρια 4

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΔΡΥΤΗΣ — ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ἐν Ἀθήναις, 29 Μαΐον 1921

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

Ἐσωτερικ. λεπτ. 40 Ἐξωτερ. λεπτ. 50
Φύλλα προηγουμένων ἐτῶν ἐπίσης.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδος Ἐδριπιδίου δρ. 38 παρὰ τὸ Βαρθολομαῖον

Ἔτος 43ον.—Ἀριθ. 26

Περίοδος Β'.—Τόμος 28ος

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

[ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. (Συνέχεια)

Ὁ Γιάννης τὸν πῆρε γιὰ μάρτυρα, καθὼς καὶ τὸν Μισύ, ἕνα δεκανεὶα τοῦ λόχου του. Αὐτὸς ἦταν χωρικός ἀπὸ τὴν Ὠβέρην, πολλὸ χοντρός, σιωπηλός, ὅσο ὁ ἄλλος ἦταν λεπτός, ἔξυπνος καὶ φλύαρος.

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ στόλου ἔβγαλε τὸν Γιάννη ἀπὸ τῆς σκέψεως ποῦ τοῦ προξενούσαν τὰ παράξενα κάπως ἐγκαίνια αὐτῆς τῆς ἐκαστρατείας του, καὶ σὲ λίγο, τὸ θαυμάσιο θέαμα ποῦ παρουσίαζε ἡ θάλασσα, σκεπασμένη ἀπὸ πλοῖα, ἀπορρόφησε ὅλη του τὴν προσοχήν.

Ὅτι πραγματικῶς, ὁ στόλος ποῦ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Τουλώνη στὶς 19 Μαΐου 1798, ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους καὶ ὠραιότερους ποῦ φάνηκαν ὡς ἐκεῖνον τὸν καιρὸ. Πεντακόσια πλοῖα τὸν ἀποτελοῦσαν, τὰ τετρακόσια μεταγωγικά.

Ἡ Ναυαρχίδα πῆγαινε μπροστά.

40 χιλιάδες στρατό, 10 χιλιάδες ναῦτες καὶ ἄπειρο ὄπλο κουβαλοῦσε αὐτὸς ὁ στόλος.

Ἄλλὰ τὰ πολεμικὰ πλοῖα τῆς ἐποχῆς ἦταν πολλὴ διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ σημερινὰ.

Ὁ ἀτμός δὲν εἶχε ἐφευρεθῆ καὶ ταξίδευαν μὲ πανιά. Κι' ἐπειδὴ τὰ κανόνια δὲν εἶχαν τὴ δύναμιν τῶν σημερινῶν, δὲν εἶχαν σκεφθῆ νὰ περιβάλλουν μὲ χαλύβδινο θώρακα τὰ τεράστια ἐκεῖνα σκάφη.

Ἡ Ἀνατολή, ποῦ μετέφερε τὴν Γιάννη Καρδινιὰν μὲ ἄλλους 600 στρατιῶτες τοῦ Ἐνάτου, ἦταν ἀπὸ τὰ ὠραιότερα πολεμικά. Εἶχε 120 κανόνια, ποῦ ἐσχημάτιζαν τρία ἀλλεπάλληλα πυρο-

βολοῖα. Οἱ στρατιῶτες ἦταν σκορπισμένοι παντοῦ, ἀπὸ τὸ κατάστρωμα ὡς τὸ ἀμπάρι. Δὲν ἦταν βέβαια πολλὸ ἄνετα ἐγκαταστημένοι γιὰ τὸ ταξίδι δὲν τοὺς κακοραϊνόταν ὅμως, γιὰτ' ἦταν ὅλοι διαλεχτοί, συνειθισμένοι σὲ στερήσεις καὶ κακουχίας.

Μιὰ ἀπὸ τῆς κυριώτερες, ἦταν καὶ ἡ ναυτία ποῦ ἐπιανε ὅσους δὲν ἦταν θαλασσινοί, δηλαδή τοὺς περισσότερους στρατιῶτες. Τὴν ἐγνώρισε καὶ ὁ Γιάννης, ποῦ πρώτη του φορὰ ἔκανε με-

τὸ κάτω πυροβολεῖο, ὅπου ἦταν ὁ λόχος του, ὡς τὴ βάση τοῦ μεσιανοῦ καταρτιοῦ. Μὰ καὶ ὁ Καγκιλλὸ δὲν ἦταν σὲ καλύτερη κατάστασι. Μόνον ὁ Μισύ, ποῦ δὲν τὸν ἐπιανε τίποτα, κρατιόταν καλά.

Τὴν ὥρα ἐκείνη, στρατιῶτες καὶ ναῦτες, μαζεμένοι στὰ πυροβολεῖα, ἐδειπνοῦσαν ὥστε κανεὶς δὲν θὰ ἐνοχλοῦσε τοὺς μονομάχους.

Ἐνας ναύτης ποῦ συνόδευε τὸν τιμονιέρη, χαμογέλασε ἄμα εἶδε τὸ γλωμὸ πρόσωπο τοῦ Γιάννη καὶ τὸν ἰδρωτὰ ποῦ ἔβρεχε τὸ μέτωπό του. Καὶ τοῦ ἔδωσε μὲ εἰρωνικὸ ὕφος ἕνα κοντὸ σπαθὶ μὲ λεπίδα λίγο κυρτὴ καὶ τροχισμένη στὴν ἐντέλεια.

Νὰ ποῦμε τὴν ἀλήθεια, ὁ Γιάννης ἦταν συγκινημένος. Ἀλλ' ἄμα εἶδε τὸ χαμόγελο καὶ τὸ βλέμμα τοῦ ναύτη, φιλοτιμήθηκε, ἔβαλε δύναμιν, ξέχασε καὶ ναυτία καὶ φόβον, συνῆλθε. Ἀμέσως ἔβγαλε τὴ στολή του καὶ τὸ πουκάμισό του, ἄρπαξε τὸ σπαθὶ τοῦ ζωηρὰ καὶ στάθηκε σὲ φύλαξιν.

Τὸ ὄπλον αὐτὸ τοῦ ἦταν ξένον καὶ γιὰ τὰ χέρια του βαρὺ. Ἐπειτα δὲν εἶχε παρῆ παρὰ λίγα μαθήματα ξιφομαχίας, τότε ποῦ ἦταν γραμματικὸς τοῦ Βερναρδέ. Ἦξερε νὰ τρυπᾷ, μὰ ὄχι καὶ νὰ διασπαθίζῃ. Γι' αὐτὸ, ὅταν παρουσιάσθηκε ὁ στιβαρὸς ἐκεῖνος τιμονιέρης, γυμνὸς ὡς τὴ μέση, μὲ τὰ στήθη καὶ τὰ μπράτσα στιγματισμένα ἀπὸ παράξενες ἐπιγραφὰς καὶ γαργόνες, καὶ ἔκαμε μερικὰ τσαλίμια μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι, ὡς ἄνθρωπος γυμνασμένος νὰ τὸ μεταχειρίζεται, ὁ Καγκιλλὸ τὰ χρειάσθηκε καὶ ψιθύρισε:

—Τὸ νοῦ σου, λοχία!

Ἄλλ' ἂν τοῦ ἔλειπε τοῦ Γιάννη Καρδινιὰν ἡ πεῖρα, ἡ γύμνασις, εἶχε ὅμως τὴ



«Ὁ ἀξιωματικὸς ἔτεινε στὸ Γιάννη τὸ βιβλίον ποῦ ἐδιάβαζε...»

γάλο ταξίδι, ἀμ' ἀπομακρύνθηκαν λίγες λευγὲς ἀπὸ τὴν ἀκτὴ. Τὰ κύματα τοῦ Κόλπου τοῦ Λέοντος ἔκαναν τὴν Ἀνατολήν νὰ χορεύῃ ὡς καρδωτόσφλον. Κι' ὅταν ἐφθασε ἡ ὥρα τῆς μονομαχίας, ὁ μικρὸς μας φίλος ἦταν σὲ κακὴ κατάστασι.

Εἶδε καὶ ἔπαθε γιὰ νὰ περπατήσῃ ἀπὸ

