

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  
ΕΡΥΘΡΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΝΕΟΤΗΤΟΣ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1964



«Η προσκύνησις τῶν Μάγων» τοῦ ΜΙΑΣΣΑΝΟ (16ος αἰ.)

# ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Για τρίφωνη χορωδία

Στίχοι: ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μουσική: ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΚΟΥ

*Molto Moderato*

Τὴ νύχτα πού οἱ ποί μενες ἀγραυλοῦ εἰς  
 κι ἐφελον τῶν ἁγίων οἱ χοροὶ τῶν ἁγίων κι οἱ  
 Μάχοι οἱ τρεῖς τ' ἀστέρια κοίτου σου εἰς τὴν  
 θεῖα νύχτα τὴν ἰερὴν τῶν Χριστοῦ γεννῶν  
 μέσ' ἀπό τὰ χιόνια βγῆκε ἔνα ρόδο  
 τὴν εἶναι τὸ ρόδο  
 τῆς ἀγάπης πού ἡ μάχη κίτου  
 μύρου διαγαλήνην εἶναι δακρυό  
 ὅτι νηστὸς ζεῖ εἰς τὴν καρδίαν

*rit. a tempo*

*Poco Allegretto.*

*rit.*

ΒΑΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

Τοῦ, ὑπὸ τὴν ὑψηλὴν προστασίαν τῆς Α. Μ. τοῦ ΒΑΣΙΛΕΩΣ καὶ τὴν ἐπίτιμον Προεδρίαν τῆς Α. Μ. τῆς ΒΑΣΙΛΕΥΣΗΣ - ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1924 - 1941 • Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΤΟΣ 20όν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1964 • ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ΣΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διευθύνσεις συμφώνως ἀρθρον 6 Α. Ν. 1091. : Διευθύνσεις Περιηγητικῆς: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Δώρα δ' Ἰστρία 22. • Ὑπεύθυνος Τυπογραφείου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοκρίτου 8 καὶ Σόλωνος

Τιμὴ Φύλλου Δρχ. 2 (Διὰ τὰ Σχολεῖα 1,50) — Ἐτησίαν συνδρομὴ Ἐσωτ. Δρχ. 12. Ἐξωτ. 10 σελλ. ἢ 2 δολλ.

ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: Παρακαλοῦμεν θερμῶς: α) τοὺς καθυστεροῦντας τὴν ἐξόφλησιν τῆς πρὸς τὸ περιοδικὸν ὀφειλῆς των, ὅπως ἐπισπεύσουν ταύτην, β) ὅπως τὰ ἐμβάσματα ἀποστέλλωνται ἀπροσώπως Ε. Ε. Σ. Ν., Λυκαβηττοῦ 1, Ἀθήνας.



### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ — CONTENTS

Σελίς	Page
Ε. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ: Ὁ Σωτὴρ .....	2
ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΗ: Ὁ Χριστὸς στὸ σπίτι .....	3
ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ: Τὸ Θεῖο Βρέφος .....	4
ΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ράντζι καὶ Παπέ .....	5
ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗΣ: Μιά ἀγκαλιὰ ἀγριόκρινα .....	6
ΜΥΡΣΙΝΗΣ: Πρόοδοι - Ἐφευρέσεις .....	7
Τ. ΓΚΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Νεοελληνικὴ Παιδεία .....	8
Α. Κ.: Χριστουγεννιάτικοι στίχοι .....	9
Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Τὸ Χριστιανικὸ Θέατρο καὶ τὸ Παιδί .....	10
ΑΙΣΩΠΟΥ: Μῦθος (Διασκευή Σ. ΜΑΡΑΝΤΟΥ) .....	11
ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τὸ Φῶς τὸ Ἀληθινὸ .....	12
ΜΕΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ἀπόψε .....	13
ΝΩΝΤΑ ΕΛΑΤΟΥ: Ξαναρχίζουμε .....	13
ΓΕΩΡ. ΚΡΟΚΟΥ: Δῶρο στὸ Χριστὸ .....	14
ΤΑΚΗ ΔΟΞΑ: Ὁ Ἀριστοῦλης καὶ τὸ γαλάκι του .....	14
ΕΥ. ΣΤΑΜΑΤΗ: Ἡ ὕλη, ἡ μάζα καὶ τὸ βᾶρος .....	15
ΔΡΑΣΙΣ ΟΜΑΔΩΝ Ε. Ε. Σ. Ν.: Εἰκόνας .....	16
ΚΙΝΗΣΙΣ — ΔΡΑΣΙΣ Ε. Σ. καὶ Ε. Ε. Σ. Ν. ....	18
Ν. Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ: Ὁ μῦθος τῆς Μεγάλης Ἄρκου .....	19
Φ. Π. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ: Τηλεόρασις .....	20
ΑΝ. ΕΓΚΛΕΤΑ: Μεγαλοφυῖα στὰ στοιχίματα (Μετ. Π. ΦΛΩΡΟΥ) .....	21
ΘΕΟΔ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ: Ἡ καλὴ Συμπεριφορὰ .....	22
Ρ. ΦΙΑΝΤ: Μέσα στὴ Νύχτα, (Μετ. Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ) .....	23
Ι. Ε. ΧΟΥΝΕΡ: Χριστουγεννιάτικη φαντασία (Μετ. ΞΕΝ. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ) .....	25
Β. ΠΛΑΤΑΝΟΥ: Χριστούγεννα (Λαογραφία) .....	27
Τ. ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ: Ἡ καταστροφὴ τοῦ Παρθενῶνος ἀπὸ τοὺς Βενετούς .....	28
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: Ἱστορικὲς χρονολογίαις .....	29
ΠΑΠΠΟΥ - ΓΙΑΓΙΑΣ: Ἑμμετρὲς συμβουλές .....	29
ΕΥΘΥΜΗ ΣΤΗΛΗ .....	29
ΕΚΤ. ΜΑΛΟ: Χωρὶς Οἰκογένεια .....	30
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ .....	31
Γ. ΒΟΚΟΥ — ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ — Α. Β.: Μουσικὴ — Στίχοι στὰ ἐσώφυλλα	
Ε. Ρ. ΦΩΤΙΑΔΕΣ: Christ the Saviour .....	2
PETROS HARIS: Christ at Home .....	3
A. KARANTONIS: The Holy Infant .....	4
ST SPILIOTOPOULOS: Rangi and Papé .....	5
MELISSANTHI: An Armful of Lilies of the Valley ..	6
MYRSINI: Progress and Inventions .....	7
A. GRITSOPOULOS: Modern Greek Education .....	8
A. K.: Christmas Poetry .....	9
K. PAPAPANAGIOTOU: Christian Theatre and the Child .....	10
AESOP'S Fables, Adaptation by S. MARANTOS ...	11
SP. PANAGIOTOPOULOS: True Light .....	12
MEROPI IKONOMOU: Tonight .....	13
NONTAS ELATOS: Beginning Anew .....	13
G. KROKOS: Gift to Christ .....	14
TAKIS DOXAS: Aristoulis and his Little Turkey ...	14
EV. STAMATIS: Matter, Mass and Weight .....	15
H. J. R. C. Activities in Pictures .....	16
H. R. C. and H. J. R. C. Activities .....	18
N. G. DIMITROKALLIS: The Tale of the Great Bear. ...	19
F. P. KARAPIPERIS: Television .....	20
AN. ENGLETA: Genius in Betting (transl. by P. FLOROS) .....	21
TH. ZOUMBOULIDIS: Good Behaviour .....	22
R. FIELD: In the Night (trans. by M. IKONOMOU). ...	23
J. H. HUNER: Christmas Fantasy (trans. by X. KERASSIOTIS) .....	25
V. PLATANOS: Christmas (folklore) .....	27
T. KALONAROS: The Damage of Parthenon by the Venetians .....	28
EDITOR'S: Historical Dates .....	29
GRANDFATHER - GRANDMOTHER: Advise in verse ...	29
LAUGHTER .....	29
HECTOR MALOT: Without Family .....	30
READER'S CONTRIBUTION, PUZZLES .....	31
G. VOKOS — S. PANAGIOTOPOULOS — A. B.: Music - Verse in the inner cover	

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑ 16.8.85 ΗΜΕΡΟΜ. 36199



# ΤΟ ΘΕΙΟ ΒΡΕΦΟΣ

**ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ**, ή μορφή του ανθρώπου όπως την ξέρουμε σμιλεμένη από τη ζωή, από το χρόνο, από τον αγώνα του βίου, από τις δοκιμασίες, αλλάζει σαν από θαύμα. Χάνει τα σκληρά χαρακτηριστικά της. οι ρυτίδες σβήνουν. Τα μουντά, σκοτεινά χρώματα γίνονται φωτεινά, ρόδινα. Τα πρόσωπα αιθριάζουν. Τα μάτια λάμπουν κι αρχίζουν να βλέπουν όλα όλο-γυρα με μιὰ καινούργια αγνότητα. Τι συμβαίνει κι όλα τα πρόσωπα παίρνουν ένα ευτυχισμένο, χαρούμενο, ελπιδοφόρο, δροσερό χρώμα, σὰ νὰ τὸ δανειζονται ἀπὸ τὰ πρόσωπα τῶν παιδιῶν; Μὰ αὐτὸ ἀκριβῶς, συμβαίνει. Ἦρθε πάλι ἡ στιγμή νὰ βασιλέψῃ στὴ ζωὴ ἡ μορφή τῶν παιδιῶν — ἡ ἀγγελικὴ ὄψη τοῦ βρέφους. Τὸ Θεῖο Βρέφος γεννιέται πάλι, ἀπόψε. Καὶ δὲν γεν-

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΗ



Ἡ Φυγὴ εἰς Αἴγυπτον  
ΤΟΥ ΤΖΙΟΤΟ (1266 - 1337)

νιέται μονάχα μέσα σὲ μιὰ σπηλιά, ἐκεῖ στὴ Βηθλεέμ, ὅπως τότε, στοὺς ὠραίους κοσμογονικούς καιρούς. Γεννιέται τὸ Θεῖο Βρέφος, σὲ κάθε σπίτι χριστιανοῦ, σὲ κάθε σπίτι ἀληθινοῦ ἀνθρώπου. Γεννιέται μέσα σὲ κάθε ἀνθρώπο.

Σήμερα ἡ καρδιά κάθε ἀληθινοῦ ἀνθρώπου γίνεται μιὰ σπηλιά κι ἐκεῖ, μέσα στοῦ μισοσιόταδο, προβάλλει ξαφνικά ἡ ρόδινη λάμψη τοῦ βρέφους, ἡ πρώτη στιγμή τῆς ἐπίγειας μορφῆς τοῦ Χριστοῦ.

Ὡ, δὲν ὑπάρχει ὠραιότερο θέαμα γιὰ τὰ μάτια τ' ἀνθρώπινα, ἀπὸ τὸ ἀντίκρισμα τοῦ βρέφους, μόλις

πρωτοβγῆ στὴ ζωὴ. Ἐκείνη τὴ στιγμή ὁ ἀνθρώπος νιώθει πὼς νίκησε τὸ θάνατο, γιὰτὶ τὸ Βρέφος ποὺ βλέπουμε μπροστὰ στὰ μάτια μας, τί εἶναι; Εἶναι ἡ Ἀνάσταση ἐνὸς ποὺ εἶχε πεθάνει, εἶναι μιὰ νέα δύναμη ζωῆς ποὺ ἔρχεται καὶ κατατάσσεται στὸ στρατόπεδο τῆς γῆς, γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὴν αἰωνία πάλη μετὰ τὸ θάνατο καὶ τὴ φθορά, μετὰ τὸ γερασμένο κόσμο καὶ τὴν ἁμαρτία. Τὸ μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ, δείχνεται ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή τῆς ιστορίας του, ἀπὸ τὴ στιγμή ποὺ μᾶς παρουσιάζει τὸν Χριστό, ὄχι ὄρμιμο, ὄχι τελειωμένον ἄνδρα, ἀλλὰ βρέφος παρθενικό, ἀνίδεο, σκευὸς ζωῆς ἄμωμο κι ἀνέγγιχτο ἀκόμη ἀπὸ τὰ διαβρωτικά καὶ διαλυτικά δάκτυλα τῆς ζωῆς. Ἀλλὰ γι' αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς παρουσιάζεται ὁ Χριστὸς σὰ Βρέφος. Γιὰτὶ κάθε βρέφος, εἶναι μιὰ καινούργια δυνατότητα ἐνὸς νέου, καλύτερου ἀνθρώπινου τύπου. Κάθε βρέφος, κι ἐκεῖνο ποὺ γεννιέται μέσα στὰ ἀρχοντικά παλάτια, κι ἐκεῖνο ποὺ γεννιέται στὰ ταπεινά καλύβια, κι ἐκεῖνο ποὺ μπορεῖ νὰ γεννηθῆ σὲ μιὰ πραγματικὴ σημερινὴ φάτνη, μπορεῖ νὰ ξαναρχίσῃ τὴ ζωὴ μ' ἕναν καλύτερο τρόπο. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἐλπίδα ποὺ γεννᾷ μέσα μας ἡ ὄψη τοῦ Βρέφους καθὼς κοιμᾶται στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας του, μετὰ τὸ ρόδινο πρόσωπο ποὺ θαρρεῖς πὼς εἶναι ὄχι ἀπὸ σάρκα μὰ ἀπὸ κάποια οὐσία σχεδὸν πνευματικὴ, σχεδὸν ψυχικὴ, μ' ἐκείνη τὴν ἡρεμία ποὺ ἀντανακλᾷ τὴ μακαριότητα καὶ τὴ γαλήνη τῶν παραδείσων καὶ ποὺ εἶναι μιὰ ὑπόσχεση εὐτυχίας στοὺς βασιανισμένους ἀνθρώπους. Ἔτσι εἶδαν καὶ βλέπουν οἱ ἀνθρώποι τὸ Θεῖο Βρέφος, σήμερα. Ἔτσι τὸ ζωγράφισαν οἱ μεγάλοι ζωγράφοι, ἔτσι τὸ ὑμνήσαν οἱ ποιηταί. Κάθε φορὰ ποὺ βλέπουμε τὴ ζωγραφικὴ ἢ τὴ γλυπτικὴ ἀναπαράσταση τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. ἔθελα ὁ νοῦς μας πάει σ' ὅλα τὰ βρέφη τοῦ κόσμου. Καὶ κάθε φορὰ ποὺ πέφτει τὸ μάτι μας σ' ἕνα βρέφος πραγματικό, ἀμέσως ἢ φαντασία μας τρέχει στὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Μὲ κατάνυξη ψιθυρίζουμε βλέποντας τὸ βρέφος: «Νὰ ἕνας Χριστούλης». Καὶ μέσα σ' αὐτὴ τὴ φράση ὑπάρχει ὅλη ἡ θρησκευτικὴ συγκίνηση ποὺ νιώθουμε γιὰ τὴν ἀνανέωση τῆς ζωῆς, ἀλλὰ κι ὅλος ὁ κρυμμένος πόνος τῆς ἐμπειρίας, τῆς τόσο πικρῆς ἀλίμονο, ἐμπειρίας, πὼς κάθε ἀνθρώπος φέρνει τὸ σταυρὸ στὸν ὄμο του, τὸ σταυρὸ τῶν μαρτυριῶν καὶ τῶν πόνων ποὺ ἀφθονα μᾶς δωρίζει ἡ ζωὴ ὅσο τὴν ἀνεβαίνουμε σὰν ἕνα τραχύ βουνό.

Ὡστόσο, ἂς λησμονήσουμε σήμερα τὴν πίκρα τῆς ζωῆς, κι ἂς χαροῦμε τὴ γέννηση τοῦ Βρέφους σὰ μιὰ καινούργια ἐλπίδα. Εἶναι ἄλλωστε, τόσο γεμάτη ἡ ψυχὴ μας ἀπὸ τὴν νοσταλγία τῶν Χριστουγέννων, ἀπὸ τὴν ἐτοιμασία τῆς ἐλπίδας, ὥστε δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ στρέψουμε πρὸς τὸ θεῖο Κόσμο τοῦ Χριστιανισμοῦ, γιὰ νὰ ξεχυθῆ μέσα μας ἡ ἴδια ἡ ψυχὴ μας, σὰν ποτάμι γλύκας κι ἀνείπωτης καλοσύνης. Ἔτσι ὅπως τὴν τραγούδησε ἕνας ποιητής...

# ΡΑΝΤΖΙ ΚΑΙ ΠΑΠΕ

Κοσμογονικὸς μῦθος τῶν Μάορι \*

**ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ** τῆς Νέας Ζηλανδίας εἶναι οἱ Μάορι. Πρὶν ἢ χῶρα τους γίνῃ Βρετανικὴ ἀποικία (1840) κι οἱ ἱεραπόστολοι τοὺς κάμουν χριστιανούς, οἱ κάτοικοί της ἦσαν εἰδωλοάτρεις. Κι ὅπως σ' ὄλους τοὺς εἰδωλοατρικούς λαούς, με θεοὺς καὶ με δαίμονες εἶχε νὰ κάμῃ καὶ τῶν Μάορι ἡ μυθολογία. Ἔνας ἀπὸ τοὺς μύθους τοὺς ἱστορεῖ τὴν κοσμογονία.



Τοπίο τῆς Ὠκεανίας

Τὸν καιρὸ ποὺ τὸ σκοτάδι τύλιγε τὸν κόσμο, βεσίλευαν δυὸ μεγάλοι θεοί: ὁ Ράντζι, ὁ πατέρας καὶ ἡ Παπέ, ἡ μητέρα. Ὁ Ράντζι ἦταν θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἡ Παπέ θεὰ τῆς γῆς. Ἀλλὰ ἦσαν οἱ δυὸ τους ἐνωμένοι τόσο σφιχτά, ποὺ ἀνάμεσά τους δὲν μποροῦσε νὰ λάμψῃ τὸ φῶς.

Τὰ παιδιά τους — γιὰτὶ εἶχαν καὶ κάμποσα παιδιά, μικρότερος θεοὺς — ἀρχισαν κάποτε νὰ βρίσκουν στενόχωρο τὸ σκοτάδι καὶ τὸ στρίμωγμα ἀνάμεσα στοὺς γονιούς. Τὰ κουβέντισαν μεταξύ τους κι ἀποφάσισαν νὰ τοὺς χωρίσουν.

— Ἀὐτὸ νὰ κάμουμε, νὰ τοὺς χωρίσουμε — εἶπε ὁ Τανέ, θεὸς τῶν δασῶν καὶ τῶν ἀγριμιῶν. Νὰ στείλουμε τὸν οὐρανὸ ψηλά, πάνω ἀπ' τὰ κεφάλια μας, καὶ ν' ἀπλώσουμε τὴ γῆ χαμηλά, κάτω ἀπ' τὰ πόδια μας. Ἔτσι ὁ οὐρανὸς θὰ γίνῃ γιὰ μᾶς μακρινὸς καὶ ξένος καὶ θὰ μείνῃ κοντά μας ἡ μητέρα μας ἡ γῆ.

Ὅλα τ' ἀδέρφια συμφώνησαν. Μόνον ὁ Ταουχίρι, θεὸς τῶν καταιγίδων, δὲν πῆγε μετὰ τὴ γνώμη τους. Φοβόταν ἐκεῖνος πὼς ὁ χωρισμὸς τῶν γονιῶν θὰ λιγόστευε τὴ δική του τὴ δύναμη. Ὡστόσο οἱ ἄλλοι ἔβαλαν σ' ἐνέργεια τὴν ἀπόφασή τους.

Πρῶτος ὁ Ρόνγκο, θεὸς τῆς γεωργίας, βάλθηκε νὰ χωρίσῃ τὴ γῆ ἀπ' τὸν οὐρανὸ. Πάλαιψε μ' ὄλη του τὴ δύναμη, ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερε. Τὸ ἴδιο κι ὁ Ταγκαρόα, θεὸς τῶν ψαριῶν καὶ τῶν ἐρπετῶν. Ἐβαλαν τὰ δυνατὰ τους ὁ Χαουμία, ὁ θεὸς τῆς τροφῆς, κι ὁ Τοῦ, ὁ θεὸς τοῦ πολέμου, ἀλλὰ κι ἐκεῖνοι ἄδικα πάλαιψαν.

Τελευταῖος δοκίμασε ὁ Τανέ, ὁ θεὸς τῶν δασῶν καὶ τῶν ἀγριμιῶν. Στὴν ἀρχὴ πάλαιψε μετὰ τὰ χέρια του, ἀλλὰ πῆγε χαμένος ὁ κόπος του. Ἀκούμπησε ὑστερα τὸ κεφάλι του στὸν κόρφο τῆς μάνας του, τῆς γῆς, στύλωσε τὰ πόδια του στὸν οὐρανὸ καὶ σπρώχνοντας μ' ὄλη του τὴ δύναμη, κατάφερε νὰ χωρίσῃ τὸ ἀντρόγυνο.

Ἐβόγγηξαν ἐκεῖνοι: «Γιὰτὶ μᾶς χωρίζεις ἀκαρδο παιδί;» Ὅμως ὁ Τανέ δὲν τοὺς ἄκουσε. Ἐφέροντας πὼς αὐτὸ ποὺ κάνει εἶναι γιὰ τὸ καλὸ τοῦ κόσμου, ἔσπρωχε ὄλο καὶ πιὸ πολύ, ὥσπου ἀνέβασε τὸν οὐρανὸ ψηλά - ψηλά. Ἐλαμψε τότε τὸ φῶς καὶ χάρηκαν τὰ παιδιά τῆς γῆς καὶ τ' οὐρανοῦ.

Ἔνας μόνον δὲ χάρηκε γιὰ τὸ χωρισμὸ τῶν γονιῶν του: ὁ Ταουχίρι, ὁ θεὸς τῶν καταιγίδων. Γεμάτος θυμὸ, ἀκολούθησε στὸν οὐρανὸ τὸν πατέρα του τὸ Ράντζι. Κι ἀπὸ κεῖ, κάθε τόσο, καβάλα σὲ μαῦρα σύννεφα, σαράνει τὴ γῆ μ' ἀνεμοβρόχια καὶ κυνηγᾷ τὰ πλάσματά της μ' ἀστροπελέκια. Ὅμως, μ' ὄλους τοὺς θυμούς καὶ τίς φοβέρες τοῦ Ταουχίρι, τ' ἀδέρφια του πρόκοψαν κι ἀπόχτησαν πολλὰ παιδιά. Ὅλη ἡ ἀνθρώπινη γενιὰ ἐκείνους ἔχει προγόνους.

Ὁ Ράντζι, ὁ πατέρας, δὲν ξέχασε ποτὲ τὴ γυναῖκα του. Πολλὲς φορές, τίς ἡσυχές καλοκαιριάτικες νύχτες, κλαίει γιὰ τὸ χωρισμὸ. Τὰ δάκρυά του πέφτουν ἀνάλαφρα στὸν κόρφο τῆς Παπέ κι οἱ ἀνθρώποι τὰ



Πολυνησιακὰ εἰδωλα

λένε πᾶχνη. Καὶ τῆς Παπέ οἱ ἀναστεναγμοὶ ἀνεβαίνουν πότε-πότε σὰν ἀχνὸς στὸν οὐρανὸ. Καὶ τοῦτον τὸν ἀχνὸ οἱ ἀνθρώποι τὸν λέν ὀμίχλη.

\* Ὁ μῦθος ἔχει δημοσιευθῆ στὸ περιοδικὸ «Te Ao Hou» ποὺ ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν εἰδικὴ γιὰ τὰ ζητήματα τῶν Μάορι Νεοζηλανδικὴ Ἱπηρεσία, καὶ ἀναδημοσιευθῆ στὶς «Informations Unesco».







# ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ

Ο ΥΦ, έκανε ο Καρμίνης μόλις άκουσε τις πρώτες φωνές και γύρισε από τ' άλλο πλευρό φροντίζοντας να φράξη τ' άφτιά του με τo σκέπασμα. Μά δε μπόρεσε ν' αποκοιμηθῆ. "Άλλες φωνές άκούστηκαν σέ λίγο κι έπειτα πάλι άλλες κι άλλες. Καί δέν ήτανε μόνο παιδιάτικες φωνές, όπως τού φάνηκε στην άρχή. Ξεχώριζε τώρα καθαρά και γυναικειές, ακόμα κι άντρικές πού και πού. "Όλοι, καθώς πηγαίνανε στην εκκλησία, πού ήταν λίγο πιά κάτω από τo σπίτι του, λέγανε τά κάλαντα:

— Καλήν έσπέραν άρχοντες...  
Βλέποντας πώς δέν τόν παίρνει ο ύπνος πετάχτηκε άπάνου. Βρήκε πασπατευτά τά σπέρτα, κοίταξε τo ρολόι: 6½. Σε καλό τους! Τί στην όργη πάν να κάνουν στην εκκλησία νύχτα-νύχτα, χειμώνας καιρός; Άλλά δε φταίν αυτοί, οι παπάδες φτάνε. Δε μπορούσε να γίνη ύπουργός είκοσιτέσσερες ώρες; Θα τούς έσιαχνε στo πι και φι. Καλά 'κανε αυτός πού δέν ήθελε μήτε να τούς βλέπη. "Άκου, φίλε μου, να είσαι ξενοχτισμένος, τσακισμένος από την κούραση και να μη σ' αφήνουν να ήσυχάσης... Σηκώθηκε και βάλθηκε να κόβη βόλτες στην κάμαρα. Οί φωνές λιγόστεψαν σιγά-σιγά, μ' άρχισαν οι καμπάνες. Άλλο κακό και τούτο.

— "Ως πότε ο κόσμος θα πιστεύη σε θρησκείες; Συλλογίστηκε. Ουμήθηκε κάτι πού 'χε διαβάσει τελευταία: «οί θρησκείες είναι τo άφιόνι τού λαού...»

Μη μπορώντας να γαληνέψη τράβηξε τη βαριά κουρτίνα και κοίταξε τόν ουρανό πού ήταν σαν ένα άπεραντο βαθυγάλανο κρύσταλλο στολισμένο μ' άσημένα καρφάκια.

— Μπράβο ξαστεριά, είπε μέσα του. Τού 'ρθε στη μνήμη ένας λαϊκός στίχος πού 'χε άκούσει από τη μακαρίτισσα τη μάνα του:

Χαρά στα Γέννα τά στεγνά,  
στά Φώτα χιονισμένα...

Στεγνά λοιπόν φέτο τά Γέννα. Καλό σημάδι. Μά τι τόν ένοιαζε αυτόν; Σάμπως είχε τ' άμπελοχώραφα; Ήξερε καλά πώς τίποτα δε μπορούσε πιά ν' αλλάξη την πικρή, μονότονη ζωή του. Χρόνια τώρα είχε πάψει νά 'χη παραισθήσεις, έλπίδες, όνειρα. Τίποτα δέν περιμενε από κανένα, καμιά πίστη δέν τού 'χε απομείνει. Ήταν φαίνεται γραφτό να περάση τις υπόλοιπες μέρες του άπαράλλαχτα όπως τις άλλες, πού φύγανε, δίχως κανένα εύχάριστο ξάφνιασμα, δίχως να ιδῆ ένα φώς καινούργιο.

"Έκλεισε την κουρτίνα, έσβησε τo κερί, ξάπλωσε. Μά δε μπόρεσε να κοιμηθῆ. Χίλιο δυό λογισμοί

χορεύανε διαμονισμένα μες στo θολωμένο νοῦ του. Ουμότανε τά παιδικά του χρόνια, τ' άγαπημένα πρόσωπα πού χάθηκαν άφήνοντάς τον έρημο στo μάταιο τούτον κόσμο. Τῆ μάνα του, πού τόν κοίμιζε με παραμύθια μαγευτικά, τόν πατέρα, πού τόν είχε παραχαϊδέψει, την άδικοθάνατη άδερφή του πού την πήρε μέσ' από τά 'χέρια του μια καταραμένη άρρώστια, τo μονάκριβο φίλο του πού τόν έφαγε τo μαύρο κύμα. Δέν τού 'μενε παρά ο άδερφός του. Άλλά με κείνον ήταν στα μαχαίρια έξ αιτίας της νύφης του, πού τού 'μπαινε όλοένα στη μύτη κ' ήθελε να τόν δῆ συμαζεμμένο, χριστιανό, μικροαστό...

"Επί τέλους ήρθε ο ύπνος. Άλλά σέ κανά δυό ώρες ο Καρμίνης ξύπνησε από ένα φοβερόν κρότο. Ήταν κάτι πού έμοιαζε μ' άστροπελέκι πού έρχόταν όχι από τόν ουρανό, αλλά μέσ' από τά βάθη της γῆς. Τινάχτηκε άπάνου τρέμοντας από τo φόβο, και πριν πατήση χάμου κατάλαβε πώς όλα σωριάζονταν γύρω του κι είδε τη στέγη να χαμηλώνη άργά-άργά στριγγλίζοντας, να κοντεύη να τόν πλακώση. Άθέλητα έβγαλε μια φωνή πού τού 'φερε ένα παράξενο δέος σαν την άκουσε:

— Χριστέ μου!  
Κι έτρεξε, έτσι καθώς ήταν, έξω στo δρόμο σαν παλαβός.

Παραμερίζοντας τόν κόσμο, πού 'χε ξεχυθῆ στα δρομάκια τού χωριού, συνέχισε την τρεχάλα. Πού πήγαινε; Μήτε ο ίδιος δέν ήξερε. Ένωθε τo κεφάλι του βαρύ κι άνίκανο ν' άποφασίση τo παραμικρό. Σάν τo ταιτίρισμα μιάς μύγας κλεισμένης σ' ένα μπουκάλι άδειο βούιζαν στ' άφτιά του κάτι κουβέντες πού άκουσε μόλις πρωτοβγήκε:

- Σεισμός, σεισμός!
- Ο αντίχριστος. Αυτός μάς πήρε στo λαιμό του...
- Πανάθεμά του...
- Ξέρω τι τού χρειάζεται...

Μισόγυμνος, ξεπόλητος, άλλοπαρμένος, χωρίς ν' άγροικάη τo τσουχτερό κρύο έτρεχε, έτρεχε ο Καρ-

μίνης, όσπου σωριάστηκε χάμου λιγοθυμισμένος.

"Όταν άνοιξε τά μάτια του κοίταξε ολόγυρα κι είδε τά χωράφια να λαμποκοπάνε, λουσμένα στo ξανθό φώς τού ήλιου. Τo τρυφερό νιόβγαλτο γρασίδι ήταν γεμάτο άπ' τά μαργαριτάρια της δροσιάς κι έχυνε ένα άπαλό μύρο. Κάποια πουλάκια τιτίβιζαν εκεί κοντά, κι από μακριά έφτανε ο άπόηχος κυπροκούδων και μουκανητών. Με μιάς γέμισε από γαλήνη ή ψυχῆ του κι ο νοῦς του ξεκαθάρισε.

"Άκούγοντας ένα σήμαντρο γύρισε τo κεφάλι κι είδε πώς βρίσκεται κοντά σ' ένα γνώριμό του παλιό έρημοκλήσι. Σπρωγμένος από κάποια μυστική δύναμη σηκώθηκε, και με δυσκολία, γιατί τά πόδια του ήταν ματωμένα και τού πονούσε όλο του τo κορμί, σύρθηκε ως εκεί. "Εσπρωξε τήν πόρτα, μπῆκε μέσα και κάθισε σ' ένα από τά λίγα στασίδια πού βρίσκονταν. Δυό τρία κεράκια καίγανε στo σιδερένιο μανουάλι. Παιός ξέρει ποιοι διαβητικοί τά 'χαν άνάψει, ποιο παιδί πήγε κι έκρουσε τo σήμαντρο...

Τόλμησε να σηκώση τά μάτια του στo Χριστό και τού φάνηκε πώς τόν κοιτούσε στοργικά, σαν ένας πατέρας τo πονεμένο του παιδί. Καί ξαφνικά είδε με τά μάτια της ψυχῆς του τo φώς τo άληθινό. "Ένα φεγγοβόλο άστέρι, όμοιο με κείνο τών Μάγων, τού 'δειξε τo δρόμο της αλήθειας.

Με τά μάτια βουρκωμένα, με τά χέρια άπλωμένα σέ θερμήν, άδολη ίκεσία σύρθηκε ως τo ξεθωριασμένο εικονοστάσι, κι έπεσε στα γόνατα...

"Όλο τo χωριό είχε να τo κάνη: Τo μόνο σπίτι πού γκρεμίστηκε ήταν τού Καρμίνη. Βέβαια και τ' άλλα, λίγο ή πολύ, κάτι είχαν πάθει, μά ήταν όρθά, κανένα τους δέν είχε καταντήσει άκατοίκητο. Κάνανε τo σταυρό τους οι χριστιανοί και λέγανε πώς ήταν όργη Θεού, πώς τo κακό έγινε για να τιμωρηθῆ ο άνθρωπος πού δέν πατούσε σ' εκκλησιά και κορόιδευε τ' άγια.

"Ο άδερφός του, σαν έμαθε τη συμφορά πού τόν χτύπησε, ξεχασε όλη την άμάχη την παλιά και πήγε να τόν ανταμώση άποφασισμένος να τόν μαζέψη στo σπίτι του. Ρωτώντας τούς χωριανούς, τράβηξε κατά τά χωράφια. "Εψαξε, έκρουσε

## ΑΠΟΨΕ

"Η θύρα της ψυχῆς μου άπόψε σφαλιστή στoῦ κόσμου τη βοή τη μανιασμένη. Καί τραγουδῶ κάποιο χαρούμενο σκοπό και γίνομαι τρελό παιδί και ξαναζωμιά άλλοτινή ζωή εύτυχισμένη.

"Απόψε άκούω τo παραμύθι της γιαγιάς για βασίλοπούλα και για βασιλοπούλες. "Απόψε ζώ τo πανηγύρι τού χωριού, πού με γιορντάνια και με φούστες πλουμιστές χόρευαν ροδομάγουλες χωριατοπούλες.

"Απόψε λέω την παιδική μου προσευχή κι ή Παναγιά μ' άγάπη μου χαμογέλει. Ψάλλουν γλυκά τo «Ώσαννά» τά Χερουβείμ' μου εύχεται «άνειρα γλυκά» ή μανούλα μου και σκύβει στo κρεβάτι μου και με φιλάει.

ΜΕΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

## ΞΑΝΑΡΧΙΖΟΥΜΕ

Ξυπνούμε από τόν ύπνο σημαίνει και ξαναγυρίζουμε στη συνειδητή ζωή. Τῆν ώρα αυτή είμαστε πιο ευσάισθητοι κι εύκολα δεχόμαστε νέες έντυπώσεις.

Με τόν ύπνο είχε διακοπή ή επικοινωνία με τόν έξωτερικό κόσμο και με τo ξύπνημα ο νοῦς έλευθερώνεται και ξαναπαίρνει τη φυσική του κατάσταση.

Μοιάζει τότε με φωτογραφική πλάκα πού κάθε έντύπωση άποτυπώνεται. Γι' αυτό τo λόγο οι πιο βαθιές και πιο άληθινές σκέψεις κατεβαίνουν στo μυαλό τις πρωινές ώρες, και προτού νά σκοτισθῆ αυτό από την εργασία και τo θόρυβο της ήμέρας. Για τόν ίδιο λόγο πολλοί άνθρωποι μπορούν να εργάζονται τo πρωί πιο πολύ και με πιο μεγάλη άπόδοση από κάθε άλλη ώρα της ήμέρας.

Τά παραπάνω έχουνε μεγάλη σπουδαιότητα και για την καθημερινή μας ζωή. Τo μυαλό τo πρωί μοιάζει με άγραφο χαρτί. Μπορούμε σ' αυτή την κατάσταση την ήρεμη και ευσάισθητη για έντυπώσεις να δώσουμε την κατεύθυνση όλης της ήμέρας. Να προσδιορίσουμε δηλαδή τo ημερήσιο πρόγραμμα. Κάθε αύγη είναι και νέα άρχή. Ξαναρχίζουμε, να πούμε, τη ζωή! Και πώς θα τη ζήσουμε είναι στo χέρι μας. Καί άφου ξαναρχίσουμε σήμερα, τo Χτες πρέπει να μείνη χτες και να μη σκοτιστούμε διόλου πιά μ' αυτό. Μά και τo πρωί, ή νέα άρχή, δέν πρέπει πιά να μās άπασχολήση. Άρκεί να ξέροουμε πώς ο τρόπος, πού θα περάσουμε τη σημερινή μέρα, θα μās καθορίση και τη ζωή της αύριανής ήμέρας.

ΝΩΝΤΑΣ ΕΛΑΤΟΣ



Σχεδίασμα ΡΑΛΛΗ ΚΟΨΙΔΗ







# ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ



Ε.Σ.Ν. 60ου Δημ. Σχολ. Θεσσαλονίκης με δέματα δι' άπόρους.  
Juniors of 60th Elem. School Salonica with gifts for indigents.



Ε.Σ.Ν. Α' Προτύπου Γυμν. Άρρένων Άθηνών με δέματα δι' άπόρους.  
Juniors of First Model Boys High School with gifts for indigents.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Παλαιού Ζερβοχωρίου Βεροίας. Πρώται Βοήθειαι.  
Juniors of Elem. School Zervohorion Verrias. First Aid.

# ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Ε.Σ.Ν.



Ε.Σ.Ν. Κάτω Μουλιών Γόρτυνος. Βοηθούν εις την άποπεράτωσιν στέγης συσσιτίου.  
Juniors of Kato Moulion Gortynos helping the completion of home common meal (mess).



Ε.Σ.Ν. 6ου Δημ. Σχολ. Ξάνθης. Περιποίησης σχολ. κήπου.  
Juniors of 6th Elem. School Xanthi. Looking after the trees of the School garden.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Μασχολουρίου Καρδίτσας. Καθαρίζουν τόν σχολ. χώρον.  
Juniors of Elem. School Mascholourion Karditsa. Cleaning the school premises.



Ε.Σ.Ν. 2ου Δημ. Σχολ. Άμφίσσης. Καλλιεργούν φυτά.  
Juniors of 2nd Elem. School Amfissa. Cultivating plants.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Άρνης Λακεδαίμονος. Καθαρίζουν τή βρύση του χωριού.  
Juniors of Elem. School Arnis Lakedemonos. Cleaning the village fountain.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Σμυρτούλας Πρεβέζης. Καθαρίζουν τή βρύση του χωριού.  
Juniors of Elem. School Smyrtoulas Prevezis. Cleaning the village fountain.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Γηλόφου Ήλασσόνος. Μαθητικό κουρείο.  
Juniors of Elem. School Gilofou Elassonos. At the school Barber's Shop.



Ε.Σ.Ν. 31ου Δημ. Σχολ. Άθηνών με δέματα δι' άπόρους.  
Juniors of 31st Elem. School with gifts for indigents.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Καλλιθέας Ξάνθης. Καλλιεργούν τόν σχολ. κήπον.  
Juniors of Elem. School Kallitheas Xanthi. Cultivating the school garden.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Λευκίμης Σουφλίου. Έμβολιάζουν όρνιθες του χωριού.  
Juniors of Elem. School Lefkimis Soufliou. Vaccinating the village hens.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Νεοχωρίου Καρδίτσας. Βοηθούν εις την άποπεράτωσιν του Ήρου Ναού του χωριού των.  
Juniors of Elem. School Neohorion Karditsis. Helping the finishing of their village church.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Κουσομοδαίων Σάμου. Καθαριότητα κοιν. χώρων.  
Juniors of Elem. School Kousmodeon Samou. Cleaning auxiliary rooms.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Ν. Σκυλιτσίου Βεροίας. Άναδάσωσης κοιν. χώρων.  
Juniors of Elem. School N. Skylitsiou Verrias. Reafforestation.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Καρπερού Γρεβενών. Καθαριότητα κοινοτικών χώρων.  
Juniors of Elem. School Karperou Grevenon. Cleaning auxiliary rooms.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Θρεψανού Ήρακλείου Κρήτης. Δενδροφύτευσις.  
Juniors of Elem. School Threpsanou Herakleon Crete. Planting trees.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Νεαπόλεως Λεχαινών. Περιποίησης σχολ. κήπου.  
Juniors of Elem. Schools Neapolis Lechenon. Looking after the trees of the school garden.



Ε.Σ.Ν. Δημ. Σχολ. Άγ. Γεωργίου Λασιθίου. Κατασκευή δρόμου.  
Juniors of Elem. School Aghios Georgios Lasithiou. Road construction.









τελεστή ή ενσάρκωσή Του. Κατά διαταγήν του Πατέρα θα με συνοδέψετε στη γη για να αναγγείλουμαι τη χαρμόσυνη είδηση στον ανήσυχο κάτω κόσμο. Θα το πούμε σε μερικούς απλούς και καλόκαρδους βοσκούς που ζούσε στα χωράφια της Βηθλεέμ και νιώθουν πίστη αληθινή για τον Κύριό μας. Και σεις όλοι θα ψάλλετε το τραγούδι που θα σας πω. Και τώρα, ή ώρα ήρθε, ως παίνομε.

Ο Άριελ έτρεμε από τη συγκίνηση. Ήταν περήφανος γιατί είχαν διαλέξει αυτόν και τον Πάξ για να ψάλλουν το άγιο τραγούδι στον κόσμο μαζί με τους μεγάλους αγγέλους σ' αυτό το θαυμάσιο ταξίδι.

Σε λίγο όλος ο άερας πλημμύρισε απ' αυτό το φτερωτό πλήθος που είχε ακολουθήσει τον Γαβριήλ στο πέταμά του. Χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες διέσχισαν τον ουρανό, πέρασαν τις πλειάδες, τη ζώνη του Ωρίωνα και κατέβαιναν κατέβαιναν αφήνοντας τ' αστέρια να σιγοτρέμουν στο στερέωμα. Ύστερα σ' ένα νεύμα του Γαβριήλ απλώσαν τα φτερά τους και σταμάτησαν κοιτάζοντας κάτω. Είδαν τότε μερικούς γελαστούς ανθρώπους ντυμένους με χοντρά ρούχα που ήταν ξαπλωμένοι γύρω από μια φωτιά και παρέκει μαζεμένα λίγα πρόβατα. Ο Γαβριήλ έσπασε το άτμοσφαιρικό νήμα και παρουσιάστηκε μπροστά τους. Σαφηνισμένοι αντικρυσαν οι βοσκοί τον άγγελο κι έκρυψαν από τρόμο τα πρόσωπά τους. Όταν όμως άκουσαν τον Γαβριήλ να μιλά συνηθιστά και με κομμένη ανάσα πρόσεξαν τα λόγια του:

— Μή φοβάστε, τους είπε γιατί σας φέρνω άγγελμα χαράς για σας και για όλο τον κόσμο. Στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε απόψε ένας σωτήρας. Ο Χριστός και Κύριος μας. Για να Τον γνωρίσετε θα πρέπει να ψάξετε να βρήτε ένα βρέφος τυλιγμένο στις φασκιές που θα κοιμάται μέσα σε μια φάτνη.

Πριν ακόμα προλάβει να τελειώσει τα λόγια του ο άγγελος, ο ουρανός άνοιξε και χύθηκε ένα θείο φως και το άγγελικό πλήθος παρουσιάστηκε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των βοσκών κι άρχισαν όλοι να ψάλλουν. Ο Άριελ κι ο Πάξ έβλεπαν κι αυτοί τις φωνές τους με τις φωνές των άλλων άγγέλων για να ύμνήσουν τον Κύριο. Δεν καταλάβαιναν καλά-καλά όλο αυτό το μυστήριο. Μα έβαλλαν για ό,τι αυτοί πίστευαν.

Το μεγάλο δώρο που ο Κύριος έδινε με τόση αγάπη στους ανθρώπους. «Δόξα εν ύψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία». Αυτό το τραγούδι το καταλάβαιναν καλά και το τραγουδούσαν μ' όλη τους τη δύναμη. Κυμάτιζε γλυκά μέσα στη νύχτα ή μελωδία που οι άγγελοι έβαλλαν και μάγεψε τ' άφτια των βοσκών. Το νυχτερινό αέρακι την πήρε απ' τα χωράφια της Βηθλεέμ και την έφερε στον ουρανό. Αντίχρησε δίπλα στο θρόνο του Θεού και χάθηκε ανάμεσα στ' αστέρια.

Ξανά, σ' ένα νόημα του Γαβριήλ, το ούρανο πλήθος ξεκίνησε για την επιστροφή.

— Τι σημαίνουν όλα αυτά Πάξ; ρώτησε ο Άριελ όπως ανέβαιναν προς τον ουρανό.

— Δεν ξέρω τίποτα είπε το μικρό άγγελοδί. Ένα μόνο ξέρω: πως όλα ήταν υπέροχα! Σκέψου να κατεβή ο Ίδιος στη γη για να σώσει τους ανθρώπους από την άμαρτία. Ω, Άριελ! Πόσο εντυχιμένοι πρέπει να ναι αυτοί που έχουν μαζί τους ένα τέτοιο σωτήρα! Και πρόσθεσε:

— Άς ελπίζουμε πως δε θ' αργήσει να γυρίσει πάλι κοντά μας. Θάναι τόση έξημιά και τόση θλίψη κεί πάνω χωρίς Αυτόν.

Κι από τα μάτια των μικρών άγγέλων κόπλησαν δυο δάκρυα. Ήταν τα δάκρυα της αγάπης και της άφοσίωσης στον Πατέρα και τον Κύριό τους.

(Μετάφρ.) ΞΕΝΗ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ

## Η ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΕΝΑ ΚΑΒΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

(Συνέχεια από τη σελίδα 22)

τάζουμε μόνο τους βαθμούς στα μαθήματα, αλλά και τα φερσίματα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Ο γιός σου μπήκε εδώ μέσα ανοίγοντας την πόρτα τόσο άποτομα που ξαφνιάσθηκα, χωρίς να χαιρέτηση, με το χέρι στην τσέπη του πανταλονιού του, χωρίς να βγάλει το σκουφι του και μ' ένα ύφος, μ' έναν τρόπο που δεν ταιριάζει για παιδί της ηλικίας του. Εμείς θέλουμε στη δουλειά μας πρώτα ανθρώπους και ύστερα τεχνίτες. Τεχνίτες θα τους κάνουμε αυτούς που παίρνουμε στη δουλειά μας, αλλά άνθρωποι είναι δύσκολο να τους κάνουμε. Αυτό είναι. Δεν μου κάνει λοιπόν ο γιός σου. Αν άργότερα αλλάξει, βλέπουμε!

Ο πατέρας του Κάβουρα δε μίλησε. Έσκυψε το κεφάλι του και έφυγε μουρμουρίζοντας: «Τόλμα εγώ πως αυτά τα φερσίματά του δε θα του βγούν σε καλό.»

Και είχε δίκιο. Ο άνθρωπος πετυχαίνει πολλές φορές στη ζωή του με την καλή του συμπεριφορά, με τους καλούς του τρόπους, με την ευγένεια, τον καλό λόγο, με την σεμνότητα, με το σεβασμό.

Κ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

"Ηδη και εδιμα του λαου μας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ των Χριστουγεννων Ισαμε τα Φωτα, σ' όλο το Δωδεκάμερο, που τα νερά είναι άβραψιστα, ο λαός μας πιστεύει πως βγαίνουν οι Καλικατζαροι και πειράζουν τους ανθρώπους επειδή δεν έχει βαπτιστή ακόμα ο Χριστός. Σε μερικά μέρη ο λαός πιστεύει πως τα παιδιά που γεννιούνται τα Χριστουγεννα γίνονται Καλικατζαροι. Αν κανένα παιδί γεννηθή αυτή τη μεγάλη μέρα της Χριστιανοσύνης, το δένουν με σκόρδο πλεξούδα ή με ψαθόσκονιο από το χέρι της μητέρας του για να το εμποδίσουν να πάη με τους Καλικατζαρους ή του καίγουν τα νύχια, κι έτσι δεν μπορεί να γίνη Καλικατζαράκι χωρίς νύχια.

Τους Καλικατζαρους όμως τους διώχνουν με διάφορα ξόρκια και γητιές. Έτσι στη Χίο, παραμονή των Χριστουγεννων «κάθε νοικοκύρης θα κόψη ένα μεγάλο ξύλο απ' τα χωράφια και θα το φέση να το ρίξη μές στη μέση του σπιτιού και το λέν χριστόξυλο. Αυτό θα το ράνουν αμύγδαλα, καρδύδια και θα τρέχουν τα παπάλια να τα μαζεύκουν να τα τρών. Ύστερα θα πā να πάρη το χριστόξυλον ή νοικοκυρά να σβήση. Ύστερι θα μαζώξη την άχυλιά να τη ρίξη στα τέσσερα καντούνια του σπιτιού για να φυλάη από τους δξω από δώ».

Τα Χριστούγεννα, που γεννιεται ο Χριστός στη φάτνη της Βηθλεέμ, είναι ή τρανότερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Γι' αυτό τα εθιμα της γιορτής των Χριστουγεννων άρχινάνε από την παραμονή, όπου τα παιδιά ξεχύνονται, προτού καλά-καλά ξεημερώση, μέσα στο χωριό και φέρνουνε στους χωριάτες το μαντάτο του μεγάλου γιορτασμού.



Κουκουλωμένα μέχρι το κεφάλι στα χειμωνιάτικα τους ρούχα, διαβαίνουν ανάμεσα από τα χιόνια, χτυπάνε με τα ραβδιά τους τις πόρτες, σαν τους Μάγους που πήγαινε και προσκυνήσανε στη φάτνη το Χριστό, και τραγουδάνε τα κάλαντα:

«Χριστός γεννάται σήμερα εν Βηθλεέμ τη πόλει, οί ουρανοί αγάλλονται χαιρει ή φύσις όλη. Έν τω σπηλαίω έρχονται τρεις Μάγοι με τα δώρα, άστρο λαμπρό τους οδηγεί χωρίς να λείψη ώρα. Έφτασαν στην Έρουσαλήμ, με πόθο έρωτούνε, που εγεννήθηδ Χριστός να πā να τον ιδούνε. Ο βασιλιάς σαν άκουσα, ο βασιλιάς Ηρώδης, άμέσως έταράχτηκεν κι έγινε θρηώδης. γιατί πολυ φοβήθηκε δια την βασιλεία, μήν του την πάρη ο Χριστός και χάση την άξία.

— Και του χρόνου, και κατέβασε τα φιλά. (Καρνιάς Χίου)

Μετά από τα κάλαντα άνοιγουνε οί πόρτες κι οί νοικοκυράδες τρα-

τέρνουνε τα παιδιά κουλούρια, άμύγδαλα, καρδύδια, ζαχαρωτά και δραχμές. Με μεγάλη λαχτάρα άπαντέχουνε τα παιδιά νάρθη τούτη ή μεγάλη άγιασμένη μέρα που είναι ή καθαυτό δική τους γιορτή, όπου, έπειτα από τη σαραντάμερη νηστεία σφάζονται τα γουρουνόπουλα, τα νιογέννητα άρνιά, και ψήνονται τα Χριστόψωμα, οί χριστουγεννιάτικες μυρωδάτες κουλούρες.

Τη χριστουγεννιάτικη νύχτα, σαν θα χτυπήση ή καμπάνα της εκκλησίας και φέρη το μαντάτο της γέννησης του Χριστού, τα παιδιά σηκώνονται χαρούμενα, βάζουν τα σχολιανά τους, και πηγαίνουνε στη βρύση του χωριού όπου «καλαστιάζουνε», αφήνουνε άλατι, στάρι ψημένο και κλαδι έλιās, και παίρνοντας νερό λένε: «Όπως τρέχει το νερό σου, βρυσούλα μου, έτσι να τρέχη και το βιός μου». Που θέλει να πη, πως όπως τρέχει το νερό της βρύσης άκατάπαυστα, έτσι να συνεχίζεται και ή ζωή του παιδιού για πολλά και πολλά χρόνια. Αφού πάνε στην εκκλησία και μεταλάβουνε, γυρίζουνε στο ζεστό χωριατόσπιτο όπου πίνουνε την άρνισια σουπια και κόβουνε το Χριστόψωμο.

Το βράδυ των Χριστουγεννων τα παιδιά τραγουδάνε και χορεύουνε την «άποσουρή», έναν μαγευτικό χορό κάτω από την αστροφεγγιά της χριστουγεννιάτικης άγιας τούχτας. Μέσα στη μαγεία της γιορτάζεται ή πρώτη τρανή γιορτή του Δωδεκάμερου, που στα παιδιά άφήνει τις καλύτερες θύμησες με τα κάλαντα και τα χριστουγεννιάτικα παιχνιδάκια και δώρα που παίρνουνε από τους συγγενείς τους, την ώρα που θα πάνε να φιλήσουνε το χέρι τους για να μεταλάβουνε.



### ΔΩΡΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Κυματάκι μου καλό, που χορεύεις σαν τραλά και σκορπάς λευκά κρινάκια στού γιαιου τά βοτσαλάκια.

πήδες μου δαντελωτό τούλι άσημοκενητό στολισμένο με τ' αστέρια π' άνοιξαν σ' άγγέλων χέρια.

Θά το πάω στην Παναγιά τούτη τη γλυκιά βραδιά, να Της πώ μ' αυτό το τούλι να σκεπάση το Χριστούλι.

ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΡΟΚΟΣ









# ΒΙΒΛΙΑ - ΔΩΡΑ

## Τὰ καλύτερα ΒΙΒΛΙΑ γιὰ τὶς γιορτὲς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» - ΚΟΡΑΗ 8 - ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 222.846

Διαλέξτε ἀπὸ τὶς παρακάτω βιβλιοθήκες τὰ κατάλληλα γιὰ κάθε ἡλικία:

### 1) ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΕΩΝ

Πολυτελὴς Σειρά. 40 διάφορα βιβλία. Γιὰ παιδιά 9—16 ἐτῶν. Τιμαὶ ἀπὸ δρχ. 35 καὶ ἄνω.

### 2) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ

Ἡ πασίγνωστη πολυτελὴς σειρὰ μας. 32 βιβλία. Γιὰ παιδιά 9—15 ἐτῶν. Τιμαὶ ἀπὸ δρχ. 40 καὶ ἄνω.

### 3) «ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΑ»

Διεύθυνσις: ΑΛΚΗΣ Κ. ΤΡΟΠΑΙΑΤΗΣ

Σειρὰ βιβλίων Ἑλλήνων Συγγραφέων. 28 βιβλία. Γιὰ παιδιά 8—14 ἐτῶν. Τιμαὶ ἀπὸ δρχ. 25 καὶ ἄνω.

### 4) ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΕ

### ΧΙΛΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

### ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΜΟΥΣ

Οἱ βιογραφίες ὄλων τῶν μεγάλων ἀνδρῶν, Ἑλλήνων καὶ ξένων. Χρήσιμες γιὰ κάθε ἡλικία.

### Η ΘΕΙΑ ΛΕΝΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

365 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ — ΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ

### ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

Συμπληρωμένη καὶ δελτιωμένη. Νέα πολυτελὴς ἔκδοσις. Καλύπτει ὅλους τοὺς τομείους τῶν παιδικῶν ποιημάτων. Χρήσιμο γιὰ γονεῖς, δασκάλους καὶ παιδιά.

### 5) «ΤΑ ΚΑΛΑ ΒΙΒΛΙΑ»

Σειρὰ διαλεχτῶν βιβλίων Ἑλλήνων καὶ ξένων συγγραφέων. Ἐξεδῆσαν 38 βιβλία. Γιὰ παιδιά ἡλικίας 8—14 ἐτῶν Τιμαὶ ἀπὸ δρχ. 25 καὶ ἄνω.

### 6) ΙΔΕΩΔΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

32 ἐγκυκλοπαιδικὰ βιβλία. Γιὰ παιδιά 10—18 ἐτῶν. Τιμὴ δρχ. 35 ἕκαστον. Ἐκλεκτὰ βιβλία ποὺ περιγράφουν μὲ συναρπαστικὸ τρόπο ἐφευρέσεις, ἀνακαλύψεις, ταξίδια, τὴν ζωὴν τῶν μεγάλων ἀνδρῶν ὡς οἱ Μέγας Ἀλέξανδρος, Ξενοφῶν, Ἰωάννα τῆς Λαρραίνης κλπ.

### 7) ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

Διεύθυνσις: Γ. Σ. ΒΛΕΣΣΑΣ

Σειρὰ 10 βιβλίων Ἑλλήνων καὶ ξένων συγγραφέων. Γιὰ παιδιά 8—14 ἐτῶν. Τιμαὶ ἀπὸ δρχ. 25 καὶ ἄνω.

### 8) «ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΑ» (ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)

10 ὥραια βιβλία ὀγκώδη, σὲ μεγάλο σχῆμα μὲ κλασσικὰ παραμύθια τῶν Ἀντερσεν, Γκρίμ κλπ. ἢ μὲ διηγήματα ἀπὸ τὰ ἀριστουργήματα τῆς παγκόσμιας λογοτεχνίας. Πολυτελέστατα πολύχρωμα ἐξώφυλλα Ὀφθετ πλάστικαρισμένα (γιαλιστερὰ) στὴν ἀφάνταστη τιμὴ τῶν 25 δραχμῶν ἕκαστον. Διὰ παιδιά ἀπὸ 6—12 ἐτῶν.

### 9) ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΤΕΛ. ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ

1) «Μικρὲς φωνές» Ποιήματα γιὰ μικρὰ παιδιά μὲ πολύχρωμες εἰκόνες. Δρχ. 30.  
2) «Ὅμορφοι κόσμοι» Ποιήματα γιὰ μεγάλα παιδιά μὲ πλούσια εἰκονογράφηση. Δρχ. 45.

### 10) ΧΡΥΣΑ ΒΙΒΛΙΑ

34 βιβλία. Μὲ τὰ γνωστὰ κλασσικὰ παραμύθια τῶν Γκρίμ, Ἀντερσεν κλπ. μὲ πολύχρωμες εἰκόνες. Γιὰ παιδιά 5—8 ἐτῶν. Τιμὴ δρχ. 20—25 ἕκαστον.

### 11) ΒΙΒΛΙΑ ΘΑΥΜΑ

32 βιβλία μὲ ιστοριοῦλες καὶ παραμύθια μὲ πολύχρωμες εἰκόνες. Γιὰ παιδιά 4—8 ἐτῶν. Τιμὴ δρχ. 14 ἕκαστον.

### 12) 70 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μὲ ὡραίες εἰκόνες. Γιὰ παιδιά ἀπὸ 4—10 ἐτῶν σὲ σχῆμα μεγάλο ἢ μικρὸ μὲ πᾶμφθηνες τιμὲς ἀπὸ 5—10 δρχ. ἕκαστον. Στὶς παρακάτω ἐπιτὰ σειρές:

- α) Βιβλία «τηλεόρασις» (διηγήματα-ιστοριοῦλες).
- β) Τὰ κουκλάκια μας (χαρτοκοπτική). Καὶ ἐπὶ πλέον ἓνα διήγημα.
- γ) Τὰ ὄμορφα βιβλία (διηγήματα-ιστοριοῦλες).
- δ) Βιβλία ζωγραφικῆς (ζωγραφικῆ).
- ε) Μικρὴ βιβλιοθήκη (ιστοριοῦλες).
- στ) Εἰκονογραφημένα αἰνίγματα (αἰνίγματα καὶ παιγνίδια μὲ εἰκόνες).
- ζ) Μικρὰ, Μεσαῖα καὶ Μεγάλια Πολύχρωμα (ιστοριοῦλες, παραμυθία, ποιηματάκια).

### 13) ΒΙΒΛΙΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

6 βιβλία-Παιχνίδια γιὰ παιδιά 4-6 ἐτῶν. Τιμὴ δρχ. 20 ἕκαστον.

### 14) ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

30 Ἐγκυκλοπαιδικὰ διδασκαλικά πολύχρωμα εἰκονογραφημένα. Τιμὴ δρχ. 8-10 ἕκαστον.

★

Γιὰ μεγάλους καὶ μικροὺς συνιστῶμεν ἰδιαίτερως τὶς δύο παρακάτω βιβλιοθήκες μας:

### 1ον ΓΝΩΡΙΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σειρὰ πολυτελῶν Τουριστικῶν Λευκομάτων. 23 διάφορα βιβλία σὲ μεγάλο σχῆμα γιὰ τοὺς διαφόρους ἀρχαιολογικοὺς καὶ τουριστικοὺς τόπους μας. Κυκλοφοροῦν σὲ 4 διάφορες γλώσσες. Τιμὴ δρχ. 45 ἕκαστον.

### 2ον ΕΚΛΑ-Ι-ΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Πολυτελεῖς ἔκδοσις. 22 ὀγκώδεις τόμοι ποὺ ἐκλαίκευον τὴν ἐπιστῆμην στὸς διαφόρους τομείους τῆς. Ἐκαστον βιβλίον διαπραγματεύεται ἀνεξάρτητον θέμα.

Ζητῆστε ἀπὸ τὴν «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ» - Κοραῆ 8 - Τηλ. 222-846 **ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ**  
**ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**



## ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Στίχοι, σκίτσα Α. Β.



Χριστούγεννα ζυγώνανε. Κι ὁ Τάκης κ' ἡ Λιλή, ἀφοῦ ρωτήσαν τὴ μαμά, τὸν κουμπιὰρά τοὺς σπίασανε καὶ γιὰ νὰ δώσουν στὰ φτωχὰ μία γιορτὴ καλὴ δῶρα πολλὰ κ' ἓνα μικρὸ δέντρακι ἀγοράσανε.

Ἡ πιτσιρικά ἡ Λιλή ὄρες πιά τώρα μένει, μόλις γυρίζει ἀπ' τὸ σχολεῖο, στὴν κάμαρα κλεισμένη, κ' ὅποτε ἀπ' τὴ μελέτη τῆς στολίζει τὶς κουκλιτσές, τοὺς δένει φιδόγκους στὰ μαλλιά, τοὺς ράβει νταντελίτσες.



Κι ὁ Τάκης ὁ ἀδελφοῦλης τῆς, καλὰ δασκαλεμένος ἀπ' τὴ Λιλή, στὸ πλάι τῆς μένει κι αὐτὸς σκυμμένος καὶ κάτι καραγκιόζηδες, ἀπὸ χαρτόνι ποδναι, τοὺς κόβει, σπάγγους τοὺς περνᾷ, καί, κοίταξέ τους τώρα, νά, μόλις τὸ σπάγκο τοὺς τραβᾷ τὰ πόδια τους κουνοῦνε!

Καὶ φτάνει ἡ μέρα ἡ ποθητὴ κι ἀρχίζει ἡ ὄμορφη γιορτὴ. Ἐκεῖ στὸ δέντρο ὀλόγυρα, μὲς στοῦ σπιτιοῦ τὴ σάλα, εἶν' τὰ παιγνίδια στὴ γραμμὴ μαζί μὲ δῶρα κι ἄλλα, καὶ γύρω τους ἀμέτρητα μικροῦλια προσωπάκια μὲ τί λαχτάρα τὰ κοιτοῦν, πῶς λάμπουν τὰ ματάκια!



Χορέψαν, φάγανε γλυκὰ καὶ ὅταν ἦρθ' ἡ ὥρα τὰ δυὸ ἀδελφάκια στὰ φτωχὰ μοιράζονε τὰ δῶρα. Ἐ, καὶ νὰ τὰ βλεπες λοιπὸν πόσες χαρὲς ἐκάνανε καὶ πόσα γέλια δυνατὰ μόλις τὰ δῶρα πιάνανε!

Ὅλα χαρήκαν τὰ φτωχὰ τῆς γειτονιάς κεῖ πέρα. Κι ἔτσι ὁ Τάκης καὶ ἡ Λιλή περᾶσαν μὲ χαρὰ διπλὴ τὴν Ἅγια τοῦτη Μέρα!

Καὶ ὄλοι τὰ παινεύουνε γι' αὐτὴ τὴν καλοσύνην κι ἀπ' τὴ σπηλιὰ ὁ Χριστοῦλης μας χίλιες εὐχὲς τοὺς δίνει!



ΒΑΘΥΤΥΠΙΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ

ΕΛΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΣΑΝΟ (16 αλ.)

**ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΝ  
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ**