

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας εἰς τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς ποσοχὸν εἰς τὴν χάριν ἡμῶν ἡμετέρας καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀνάγνωσμα ἀριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ	
Ἐσωτερικὸς	Ἐξωτερικὸς
Ἔτησίαι δρ. 16.—	Ἔτησίαι δρ. 20.—
Ἑξάμηνος > 8,50	Ἑξάμηνος > 10,50
Τρίμηνος > 4,50	Τρίμηνος > 5,50
Αἱ συνδρομαὶ δεχονται τὴν 1ην ἰανουαρίου μηνός.	
Περίοδος Β'. — Τόμος 28ος	

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ 1879
 ΙΑΡΥΤΗΣ — ΕΚΔΟΤΗΣ ΒΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 Ἐν Ἀθήναις, 23 Ἰανουαρίου 1921

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
 Ἐσωτερικ. λεπ. 40 Ἐξωτερ. λεπ. 45
 Φύλλα προηγουμένων ἐτῶν ἐπίσης λεπ. 40
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
 Ὅδος Ἐφραίμου ὄρ. 38 παρὰ τὸ Βαρθάκειον
 Ἔτος 48ον. — Ἀριθ. 8

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΒΕΛΟΝΤΗΣ

[ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. (Συνέχειο)

Ὁ Γιάννης στεκόταν πάντα στὴν ἴδια θέσῃ ἀλλὰ βλέποντας τὸν Ἀρχιστράτηγὸν νὰ διευθύνεται σ' αὐτόν, ἔκαν' ἕνα βήμα πίσω, ἔπεσε κι' αὐτὸς στὴν ἀκτίνα τοῦ φαναριοῦ κι' ὁ Δυμουριὲ σταμάτησε ἐκπληκτός: τί ἐγύρευε στὸ στρατόπεδο αὐτὸ τὸ παιδί μ' ἕνα σπαθὶ στὸ χέρι;

— "Ε! τί κάνεις ἐσὺ ἐδῶ; τὸν ρώτησε.

"Ἄν καὶ σαστισμένος λιγάκι, ὁ Γιάννης θυμήθηκε ὅλες τὶς ὁδηγίαι τοῦ Μπέλ-Ρὸζ καὶ πῆρε ἀμέσως στάση στρατιωτική: ἴσιος, μ' ἐνωμένες τὶς φτέρνες, τὸ κεφάλι ψηλά, τὸ ἕνα τοῦ χέρι νὰ κρατῇ μπροστὰ τὸ σπαθὶ ὀρθίον, καὶ τὸ ἄλλο νὰ κλυομπᾷ στὸ πλευρόν.

— Στρατηγέ, ἀποκρίθηκε, βγήκα γιατί ἄκουσα τουφεκιές κι' ἐνόμισα πὼς ἦταν Πρωῖσοι.

Ὁ Δυμουριὲ κι' ὁ Στανζέλ ἔβαλαν τὰ γέλια.

— Κι' ἄρπαξες ἀμέσως τὰ ὄπλα σου;..

— Φυσικά!

— Καλά, παιδί μου, εἶπε ὁ Δυμουριὲ, χαϊδεύοντας τὸ Γιάννη στὸ μάγουλο. Ἀλλὰ μπορεῖς νὰ κοιμηθῆς ἤσυχα. Δὲν ἦταν παρὰ μιά μικρὴ ἀψιμαχία μεταξὺ περιπόλων.

— Κροῖμά! ἔκαμε ὁ Γιάννης χωρὶς νὰ θέλῃ.

Οἱ δύο στρατηγοὶ χαμογέλασαν.

— Εἶσαι γενναῖος, βλέπω! εἶπε ὁ Δυμουριὲ. Πόσω χρονῶν εἶσαι;

— Δώδεκα, στρατηγέ.

— Κι' ὀνομάζεσαι;

— Γιάννης Καρδινιάχ.

— Εἶσαι τυμπανιστῆς στὸ Ἐννατο;

— Μάλιστα, στρατηγέ!

— Καλά! Δὲν θὰ ξεχάσω

τόνομά σου. Εἶσαι καλὸς στρατιωτάκος. Πήγαινε τώρα νὰ κοιμηθῆς.

Κι' ὁ Δυμουριὲ μὲ τὴ συνοδεία τοῦ ἐξακολούθησε τὴ νυκτερινή του περιπολία. Ὁ Γιάννης γύρισε νὰ πλαγιάσῃ, κατευχαριστημένος πρὸς τοὺς μίλησε ὁ Ἀρχιστράτηγος καὶ μὲ τὸ κεφάλι γεμάτο ὄραματα μαχῶν.

Πὼς ἀνυπομονοῦσε νὰ ἰδῇ μιὰ καὶ στὴν πραγματικότητα! Ἀλλὰ περνοῦσαν οἱ μέρες χωρὶς νὰ παρουσιάζεται τέτοια εὐκαιρία. Γιατί ἀρά γε; Φοβόταν ὁ ἐχθρὸς νὰ προσβάλλῃ τόχυρὸ ἐκεῖνο Γκράν-Πρε;

Εἶχε κανένα ἄλλο σχέδιο καὶ τὸ ἔκαν ἐπίτηδες;

Τὸ βέβαιο εἶναι, ὅτι ὡς στὶς 10 τοῦ Σεπτεμβρίου δὲν ἔγινε καμμιά ἀληθινὴ μάχη. Μόνο ἀψιμαχίες προσφυλακῶν, μικροεπιθέσεις, πρὸς οἱ Γάλλοι τίς ἀπέκρουαν εὐκόλα.

Στὶς 11 τοῦ μηνὸς ἔγινε μιὰ γενικὴ ἐπίθεση ἐν μέρους τοῦ ἐχθροῦ, πρὸς αὐτὴ ἀποκρούσθηκε ἀπὸ τοὺς Γάλλους. Ἀλλὰ οὔτε τώρα δὲν εἶχε τύχη ὁ Γιάννης. Γιατί δὲν ἔλαβαν μέρος στὴ μάχη, παρὰ τὰ συντάγματα τοῦ Μιραντέλ καὶ τοῦ Στανζέλ. Τὸ Ἐννατο, ἂν καὶ πῆρε τὰ ὄπλα του ὅπως ὅλος ὁ στρατός, ἔμεινε γιὰ ἐπικουρία πρὸς δὲν ἐχρηιάσθηκε.

Ὡστόσο ὁ Γιάννης, ἀνεδαρμένος ἔς ἕνα βράχο, μπόρεσε νὰ ἰδῇ τὴ μάχη ἀπὸ μακριά. Στὴν ἀρχή, μερικοὶ πρωσσικοὶ λόχοι ἀνέβηκαν στὰ ὑψόμενα τοῦ Σαιν-Ζουβέν, γιὰ νὰ κυριεύσουν τὴ θέσῃ ἐξ ἐφόδου. Σὲ λίγο, ἀπὸ τὰ ὀχυρώματα, ξεφύτρωσαν τὰ μεγάλα καπέλλα τῶν Γάλλων στρατιωτῶν. Κι' ἀμέσως ἔγινε μιὰ ἐπίθεση μὲ τὴ λόγχη, πρὸς ἀνάγκασε τὸν ἐχθρὸ νὰ καταβῆ πολὺ γρηγορώτερα ἀπ' ὅσο εἶχε ἀναίδη.

Ὁ Γιάννης χειροκρότησε τὴ νίκη μ' ἐνθουσιασμό.

— Δὲν θάρθῃ λοιπὸν κι' ἡ δική μας σειρά; εἶπε στὴν καντινιέρα, ἀφοῦ τελείωσε ἡ μάχη.

— Θάρθῃ, τοῦ ἀποκρίθηκε ἡ Κατέρνα καὶ γιὰ σένα, μικρέ μου, ὅσο κι' ἂν ἀργήσῃ, θάναί πάντα νωρίε...

Ἀλλὰ δὲν ἦταν μόνο ὁ Γιάννης πρὸς ἀνυπομονοῦσε Ἀξιωματικοὶ καὶ στρατιῶτες τοῦ Ἐννατο ἄρχισαν νὰ βρίσκουν πολὺ ὀχληρὴ αὐτὴ τὴν ἀπραξία.

— Δὲν ἀξίζε τὸν κόπο νὰ



«Μεταφέρουμε τὸν νεκρὸ τοῦ ἀρχηγοῦ μας...» (Σελ. 50, στ. α')

